

Ενδοοικογενειακή βία: σύγχρονη πραγματικότητα και όχι μύθος.

Η βία ορίζεται ως πρόκληση πνευματικού ή φυσικού πόνου με πρόθεση και με θέση εξουσίας του βασανιστή, με εξαίρεση την επιβολή νόμιμης ποινής από το κράτος.

Ενδοοικογενειακή βία ορίζεται η βία που ασκείται μέσα στο σπίτι, συνήθως από τα άτομα με μεγαλύτερη εξουσία (πχ. γονείς, άντρας) προς τα άτομα με πιο αδύναμη παρουσία (πχ. παιδιά, γυναίκα). (Με τον όρο οικογένεια αναφερόμαστε στην ομάδα των ατόμων που ζουν στο ίδιο σπίτι.) Δεν αποτελεί βία η απλή σύγκρουση, η οποία αποτελεί μέρος της ζωής και της συνύπαρξης και που αναδεικνύει τα προβλήματα χωρίς να απειλεί ή να καταστρέφει τις σχέσεις.

Όταν η βία ασκείται συστηματικά με πρόθεση υποτίμησης και απαξίωσης του άλλου και αποτελεί πλέον συνηθισμένη κατάσταση μέσα σε ένα σπίτι μιλάμε για κακοποίηση. Η κακοποίηση, όπως και η βία, εκδηλώνεται με διάφορες μορφές, οικονομική, λεκτική, ψυχολογική, σωματική, σεξουαλική. Σύμφωνα, με την γραμμή ΣΟΣ 'Δίπλα σου', που λειτουργεί από το Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης, μέσα από τις κλήσεις που δέχθηκε για



το έτος 2007, η λεκτική βία καταγράφηκε ότι ασκήθηκε με την μεγαλύτερη συχνότητα (30,15%) καθώς και η σωματική σε ένα ποσοστό 29,80%.

Η ψυχολογική βία εμφανίζεται σε ένα κοντινό ποσοστό 28,51%, λόγω του ότι είναι πιο δύσκολο να αναγνωριστεί και να καταγγεληθεί από τα θύματα. Άλλωστε, και οι τρεις αυτές μορφές βίας συνυπάρχουν και εκδηλώνονται παράλληλα.

Συνήθως, όταν ακούμε για ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση το μυαλό μας πηγαίνει στην

κακοποιημένη γυναίκα, που δεν εργάζεται, που δεν είναι ανεξάρτητη και αυτόνομη. Τα τελευταία χρόνια, όμως, οι στατιστικές δείχνουν ότι η άσκηση βίας και το φαινόμενο της κακοποίησης εκδηλώνεται σε όλες τις κοινωνικές, μορφωτικές και οικονομικές τάξεις, χωρίς καμία διάκριση. Συγκεκριμένα, για το 2007 καταγράφηκαν κλήσεις από εργαζόμενες/ους στο μεγαλύτερο ποσοστό των κλήσεων (45,28%) και στο 31,34% ήταν κλήσεις από άτομα που ασκούν ελεύθερα επαγγέλματα.



Στις ηλικίες από 25- 44 χρόνων καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ποσοστά κακοποίησης σε σχέση με τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες. Παρατηρείται, όμως, ότι άτομα όλων των ηλικιών, από ανήλικα παιδιά μέχρι ηλικιωμένους, είναι θύματα κακοποίησης, που αναζητούν βοήθεια και στήριξη.



Σοβαρή ένδειξη κακοποίησης γυναίκας, παιδιού ή και άντρα σπανιότερα είναι ο φόβος. Η ενδοοικογενειακή βία είναι και κοινωνικο- πολιτικό θέμα , αφού καθλώνει την ανάπτυξη του ατόμου, άρα και του κοινωνικού ιστού. Χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη σημασία από την τοπική αυτοδιοίκηση που είναι το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον μας μετά από την οικογένεια, αλλά και από την ίδια την πολιτεία, που όταν δεν προστατεύει το θύμα και δεν μεριμνά για κοινωνικές δομές στήριξης του θύματος αλλά και του θύτη, συντηρεί το πρόβλημα. Γραμμή ΣΟΣ για την ενδοοικογενειακή βία: 800 11 8888 1, κλήση χωρίς χρέωση από σταθερό τηλέφωνο.

Αραβανή Ελευθερία
Ψυχολόγος
www.psycho-dromio.blogspot.com